

# Kaygı

Ali Eryüksel

Saatin takvimi ziyarete geldiği vakitti  
gece yarısı çanının hüzün sessizliğinde  
kaygılıydı kumunu boşaltırken zamana  
tam yirmi dört kez alt üst olmaktan  
takvim irkildi ziyareten, düşürdü yaprağını  
yorgundu ve eriyordu, düşük yapmaktan  
çareyi dünyada aramak mıydı, kurtuluş  
dursa dönmesi deva olacak mıydı, hastalığına  
takvim sordu soruyu dönen dünyaya  
battı güneş, tekrar battı, hep battı  
soru yanıtız, sükut mühürledi gerçeği

Düş kırıklığı dönencesi kavşağında  
oğlak ve yengeç akşamları devinirken  
felsefesini arayan insan yığınları  
fark edemediler beyinlerindeki cevheri  
aynanın ardında umdular geleceği  
çöllere yağmuru nasıl tasa etmezse  
kaygısız ve rahattı sinek  
sallanırken örümceğin hamağında  
mevsimler eskidi yüzlerde ve sinsiydi  
karanlık güçlerin efendisi tarantula

İşte böyle geldik, nereden nereye  
rüzgar asırlara yaslanıp oyarken piramitleri  
düşünce çivisini çakıyordu yeni fikirlere  
bir küçük yelkenli açıldı, zamanı delen  
kapalı denizlerden açık denizlere  
efsanevi kadranda yakaladı gerçeği  
eski çağ filozoflarının öğretisinden gelen